

Hoogstudentenclub Moeder Malheur

Een jonge en ambitieuze studentenclub met een beloftevolle toekomst.



Even voorstellen...

Wat is Moeder Malheur?

Moeder Malheur is een hoogstudentenclub te Gent, die opgericht werd door Olivier De Moor, Laurens Jans en Patrick Van Overschelde eind september 1999. Ze heeft als hoofddoel een vaste vriendenkring uit te bouwen in het Gentse en tevens het streekbier Malheur te promoten.

Aan het einde van dit jaar waren we trots een 100-tal leden te tellen. Maar Moeder Malheur wordt ongetwijfeld nog groter. De steeds verder reikende naambekendheid zal ongetwijfeld zorgen voor een aanzienlijke toename van het aantal leden. En méér leden betekent een grotere nood aan ontspanning, sport, cultuur, cantussen, enz. Want daar draait het uiteindelijk toch allemaal om, niet? Moeder Malheur-leden zijn studenten die naast het studeren ook interesse tonen voor culturele uitstappen, sportactiviteiten, ontspanning, en 's avonds ook nog graag een cantus of filmpje willen meepikken.

Moeder Malheur is sinds zijn oprichting in 1999 alleen maar gegroeid, en het resultaat mag nu al gezien worden: meer dan honderd leden na zes jaar, dat moet je verdienen, elke dag opnieuw. Café Père Total, onze thuishaven, is beroemd in de Overpoortstraat, trekt veel volk en feest dagelijks verder tot in de vroege uurtjes. Ook andere cafeetjes zien ons graag verschijnen, want Moeder Malheur zorgt ervoor dat het gouden gerstenat iedere keer weer rijkelijk vloeit. Kortom, een jonge en ambitieuze club met een beloftevolle toekomst.

En wij willen niets liever dan dat ook dit jaar weer een stukje Moeder Malheur-geschiedenis geschreven wordt en die toekomst nog rooskleuriger wordt. Vorig jaar vierden we ons vijfjarig bestaan met een spetterende Lustrumweek en wonnen we "The Battle of the Best" waarbij we verkozen werden tot de beste studentenclub van Gent! Aan de hand van verschillende proeven kwamen we uiteindelijk als eindwinnaar uit de bus. Dat dit niet zomaar een overwinning is, bewijst het artikel bij dit sponsordossier. Dit zouden we nooit hebben bereikt zonder de steun van vele sponsors. Eén van de belangrijkste activiteiten dit jaar is ons Galabal en we hopen er ook dit keer een fantastisch evenement van te maken. Op de volgende bladzijden vindt u meer informatie over de club, onze activiteiten, en wat wij onze sponsors kunnen aanbieden.

Onze Activiteiten

Moeder Malheur zorgt ervoor dat de studenten zich op geregelde tijdstippen kunnen ontspannen. Daarvoor organiseert zij allerlei activiteiten.

In ons clubcafé Père Total is er wekelijks op maandag clubavond, waar steeds een gratis vat gegeven wordt. Hier zijn uiteraard veel Moeder Malheur-leden aanwezig die even het hoofd uit de boeken halen om een avondje onder vrienden door te brengen. Dit jaar wordt er ook een voetbalploeg opgericht waarbij onze leden hun voetbalkunde kunnen demonstreren in de SK-champions league competitie.

Het hoogtepunt van het jaar is naar goede gewoonte het Moeder Malheur-galabal, een grote publiekstrekker. Een nacht vol klasse, en vooral veel volk... Dit jaar heeft Moeder Malheur een zeshonderdtal mensen een onvergetelijke avond bezorgd. Daarnaast organiseert Moeder Malheur ook studentikoze activiteiten zoals cantussen, schachtenverkoop, de doop, meerdere sterke drankenavonden... die allemaal in een uiterst vriendschappelijke en plezierige sfeer verlopen.

Zoals U ziet zal het ook dit jaar een club vol actie zijn. We lopen over van bruisende initiatieven, zetten ons voor 200% in en willen dan ook de geplande activiteiten doen slagen voor evenveel procent. Ook U hebt de mogelijkheid hier aan mee te werken. Als U kijkt naar onze kalender en de resem van activiteiten die we gepland hebben, dan ziet u dat het onmogelijk is om met eigen geld de vooropgestelde initiatieven te bekostigen.

Ontspanning en ook het dichtens van gaten in de cultuur van studenten kost handenvol geld. Het is hiervoor dat wij genoodzaakt zijn een beroep te doen op uw steun. Deze steun kan financieel van aard zijn. Maar sponsering in natura is uiteraard ook van harte welkom. In ruil hiervoor zijn wij bereid uw product, naam (nog) meer bekendheid te bezorgen bij de Gentse studenten en ver daarbuiten.

Wat kunnen wij U bieden als sponsor?

- Vermelding van uw logo op de affiches en flyers die Moeder Malheur laat maken. Voor het Galabal worden er affiches gedrukt die overal in de stad Gent opgehangen worden (scholen, cafés, restaurants, winkels,...) Er worden voor het Galabal ook flyers gedrukt die overal in Gent worden uitgedeeld.
- Het logo van uw bedrijf met bijbehorende link wordt op onze website geplaatst (www.moedermalheur.be). Deze site krijgt tijdens het schooljaar dagelijks een 120-tal hits en wordt doorlopend vernieuwd.
- Banners met het logo van uw bedrijf worden tijdens onze activiteiten opgehangen.
- Documentatie van de sponsor wordt aan onze leden uitgedeeld.
- Mogelijkheid tot het organiseren van een sponsorspecifiek evenement, waarin uw product dan centraal staat.
- Het logo van de sponsor wordt in het galaboekje geplaatst.

Dit pakket kan als basis dienen voor een andere, op maat geschreven, overeenkomst. Ik ben ervan overtuigd dat wij tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen, waarbij wij aan onze leden een meerwaarde kunnen bieden, en waarbij uw bedrijf in de belangstelling komt te staan en uw producten extra aandacht genieten in het Gentse.

Ik hoop op een snelle en positieve respons en een nauwe samenwerking in de nabije toekomst. Inmiddels verblijf ik met de meeste hoogachting,

Inge Veldeman P.R. 2004-2005

Hoogstudentenclub Moeder Malheur

Een jonge en ambitieuze studentenclub met een beloftevolle toekomst.



Meer informatie over Moeder Malheur...

Het Moeder Malheur Praesidium

Er zijn misschien mensen die zich afvragen: wie zit er in het praesidium en wat doet zo'n praesidium eigenlijk? Wel, het antwoord is simpel: het praesidium is een groep van acht enthousiaste studenten die dag en nacht zorgen voor de nodige ontspanningsmogelijkheden die moegeblokte studenten zo broodnodig hebben. Dat gaat van clubavonden, cantussen, sport, cultuur, tot het welbekende galabal. Kortom: ontspanning in afwisseling met, en na het zware blokken.

Het praesidium is de harde kern van de studentenvereniging met het motto: "Voor de studenten door de studenten". Het praesidium zet alle activiteiten samen op touw, maar iedereen heeft zijn specifieke functie om te vermijden dat alles in het honderd loopt. De praeses superviseert, coördineert en delegeert. Onze groep bestaat uit enkele Moeder Malheur-leden van het vorige praesidium, die uiteraard al over de nodige ervaring beschikken en een aanzienlijk aantal jonge studenten die voor vernieuwing binnen het praesidium moeten zorgen. De nieuwe ploeg staat te trappelen van ongeduld om erin te vliegen...

De harde kern... Wie is wie?

- **Praeses**

De big boss. Hij of zij commandeert, delegeert, neemt de verantwoordelijkheid op indien nodig en heeft steeds het laatste woord. Hij of zij wijst als goede herder (of herderin natuurlijk) zijn of haar praesidiumleden de juiste weg. Hij of zij is ook de vertrouwenspersoon van de groep. De praeses is van alles op de hoogte en onderhoudt samen met de P.R. de contacten met de sponsors.

- **Vice-Praeses**

De rechterhand van de praeses. Vervangt de praeses bij afwezigheid en zorgt voor de mede-coördinatie van de activiteiten.

- **Secretaris**

Maakt de verslagen op van de vergaderingen. Zorgt er voor dat alles gezegd wordt wat moet gezegd worden en zorgt voor het goed functioneren van de groep.

- **Penningmeester**

Boekhouder. Houdt de kas bij, controleert inkomsten en uitgaven en zorgt dat de rekeningen goed beheerd worden.

- **Public Relations**

De manager van de bende. Hij of zij loopt van hot naar her op zoek naar sponsors, aandacht voor zijn inspanningen en erkenning van de studentenclub. Hij of zij staat eveneens in voor de bekendmaking van de activiteiten van de club.

- **Cantor**

Leidt samen met de praeses met zoetgevooisde stem cantussen in goede banen. Hij of zij zet de liedjes in en leert ze aan.

- **Schachtentemmer**

Hij of zij organiseert, bedenkt en werkt de doop uit. Is zowat de peter of meter van de schachten en zorgt er voor dat ze zich op cantussen en dergelijke betamelijk gedragen.

- **Zedenmeester**

Waakt over de goede zeden, zorgt voor onderdrukking van de ongeregeldheden en de ordentelijke manier van werken.

Enkele activiteiten

- **Doop**

Eén van de tofste activiteiten van het jaar. Als je op zoek bent naar vernederingen, dan ben je bij ons aan het verkeerde adres. Onze leuze is: het moet plezant blijven. Dus geen gevaarlijke bedoeningen en je kan altijd weigeren een opdracht uit te voeren. De doop is absoluut iets dat je moet meegemaakt hebben. Ieder van de anciens is blij dat ze het meegemaakt hebben. Bovendien leer je er veel mensen kennen, ook studenten van hogere jaren, en dat kan zo zijn voordelen hebben naar het einde van het jaar toe: cursussen, boekbesprekingen, samenvattingen, examenvragen,...

- **Cantus**

Van het Latijnse cantus. En ja, het heeft met zingen te maken. Eén van de oudste studententradities en dus zeker niet te missen! Een avond waarop gezongen en gedronken wordt, maar wel op een verantwoorde manier. Geen ladderzatte taferelen en schunnige teksten, dat is toch niet de bedoeling, maar gewoon veel sfeer en gezelligheid. Wat wordt er dan gezongen? Latijnse, Engelse, Franse, Duitse, Vlaamse... studentenliedjes. Als een student het één keer meegemaakt heeft, wil hij het geen enkele keer meer missen.

Voor verdere vragen of inlichtingen

- **Public Relations**

Naam: Inge Veldeman

Adres: Keizer Karelstraat 130, 9000 Gent

E-mail: inge_veldeman@hotmail.com

Gsm: 0474/78.44.98

- **Praeses**

Naam: Kris Meert

Adres: Ottergemse Steenweg 15, 9000 Gent

E-mail: kurmit@malheur.skghendt.be

Gsm: 0473/43.15.44